

www.aktieprijzen.nl



2012

Voetbalkamp



Tjerk Bosman
Kevin Reinds
Jonathan Spijkerman
Laurens Blokvoort
Denny Hofsommer
Hidde Zonneveld
Bas van Manen
Bas Boelkens
Marloes Jenniskens
Paul Timmer
Pauline Delville
Micha Schoon
Rian van Kuppenveld



Tendens

31 juli tot en met 6 augustus

JV1205

Inhoudsopgave

<i>Dag 1: 31 juli Het voetbalkamp gaat weer van start!.....</i>	<i>3</i>
<i>Dag 2: 1 augustus, voetbaltraining en terrasje</i>	<i>6</i>
<i>Dag 3: 2 augustus, Duinrell.....</i>	<i>9</i>
<i>Dag 4: 3 augustus, PSV</i>	<i>11</i>
<i>Dag 5: 4 augustus, lekker uitslapen, bowlen en muziekavond.....</i>	<i>14</i>
<i>Dag 6: 5 augustus, verjaardag Paul, open dag NEC en uit eten</i>	<i>17</i>
<i>Dag 7: 6 augustus, naar huis.... ..</i>	<i>20</i>

Dag 1: 31 juli Het voetbalkamp gaat weer van start!



Vandaag was het dan zover! Het voetbalkamp is weer van start gegaan! Gisteren hebben Micha, Pauline en Rian samen met Joost en Peter het kamp al opgebouwd.

Rond 11.00 uur kwam Marloes al aan, die had er zin in! Daarna kwamen Kevin, Paul, Bas B., Laurens, Jonathan, Bas M., Hidde en Tjerk druppelsgewijs binnen. Iedereen ging meteen aan de slag met het inrichten van de tenten. Tentmaatjes werden gezocht en gevonden. Denny kwam als laatste aan en ook hij had al snel zijn tent ingericht samen met Kevin.

Nadat alle familie en begeleiders na een kop koffie en een muffin uitgezwaaid waren kon het echte voetbalkamp beginnen!

Laurens en Jonathan waren de eerste die met een bal richting het voetbalveld gingen. Maar, de rest ging er al snel achteraan.

Marloes keek het even aan, maar sloot al snel aan bij de rest op het veld. Zoals

altijd deden er ook veel andere campinggasten mee. Al met al een heel gezellig en sportief begin van een leuk voetbalkamp.





Na het voetballen kwam iedereen met een lege maag weer naar het kamp terug. Gelukkig waren de voorbereidingen al in volle gang en konden we snel aan de heerlijke barbecue beginnen.



Na de barbecue moest er ook nog worden afgewassen. Gelukkig konden we daarbij rekenen op een paar “vrijwilligers”: Bas en Bas.



Voor sommigen was het voetbalveld weer onweerstaanbaar, anderen namen wat rust en gingen in het café naar de voetbalwedstrijd Dynamo Kiev tegen Feyenoord kijken.

Dag 2: 1 augustus, voetbaltraining en terrasje

Vandaag begon de dag op tijd en was het weer gelukkig goed. De zon scheen volop.

Na een rustig ontbijtje konden we op weg naar Velp bij Grave, waar we bij de plaatselijke voetbalclub SCV '58 een training gingen afwerken.



Eerst moesten we nog langs Tendens waar een verrassing op ons stond te wachten. Helaas was daar niemand aanwezig en moesten we nog even wachten op de verrassing.

Het was erg warm, maar alle mannen en vrouwen hebben heel erg goed hun best gedaan.

We hebben eerst een goede warming-up gedaan. Daarna hebben we afgewerkt op doel waarbij we wisselende keepers hadden.



Ook hebben we gespeeld om de penalty-bokaal waarbij de ware penalty-koning Laurens bleek te zijn.

Uiteraard moest er ook een partijtje worden gespeeld worden.

Na de meegebrachte lunch hebben de liefhebbers nog flessenvoetbal gedaan.





Hierna was iedereen goed bezweet, maar een goede douche doet wonderen.

Toen zijn we nog naar Grave geweest. Daar hebben Hidde en Marloes kaarten gekocht om op te sturen. Denny vond een sportzaak waar hij nog een Nederlands elftal shirt en een PSV shirt heeft gekocht. Na een lekker drankje in een café, zijn we weer gegaan.



Gelukkig konden we nu wel terecht bij Tendens.
Daar kregen alle deelnemers een mooi
voetbalshirt waarop “voetbalkamp 2012” stond!



Enmaal op de camping was iedereen warm en moe en hadden we allemaal
honger.

Jonathan heeft geholpen met het snijden van de groenten en daarom stond de
spaghetti al snel op tafel.

Een aantal deelnemers ging toch weer voetballen en ook zijn er naar het café
gegaan. Ook werden er kaartspelletjes gedaan.



We zijn lekker vroeg naar bed gegaan want morgen moeten we vroeg op voor een
dagje Duinrell!

Dag 3: 2 augustus, Duinrell



Vannacht hebben we allemaal een extra activiteit gekregen, gratis en voor niets! Rond 1 uur vannacht begon het vreselijk te onweren en ontzettend hard te regenen. Iedereen, behalve Jonathan, is er wakker van geworden. Gelukkig hebben we goede tenten en is er alleen maar in de tent van de begeleiding doorgelekt in de hoek waar Micha slaapt.

Vanmorgen zijn we erg vroeg opgestaan om op tijd te vertrekken naar Duinrell. Door de onstuimige nacht was iedereen nogal slaperig en daarom werd er veel geslapen op weg naar Duinrell.

In Duinrell ging iedereen snel zijn eigen weg en werden er verschillende achtbanen en andere attracties bezocht.

Na de lunch in La Place zijn we naar het Tiki-bad geweest.

Daar vonden de meesten het al snel leuk om van allerlei snelle en enge achtbanen te gaan.

Marloes heeft vooral genoten van het bubbelbad, en Bas B. van de waterstralen en het golfbad.





Door de rumoerige nacht, het warme weer van gisteren en het drukke programma van de vakantie was iedereen om 5 uur erg moe, en zijn we naar de camping terug gegaan. Op de terugweg was weer meer dan de helft van de deelnemers naar dromenland vertrokken.



Op de camping hebben we lekker soep en nasi met saté en salade op. Uiteraard moest er toen toch nog gevoetbald worden, want een dag zonder voetbal is een dag niet geleefd. En ook de kroeg moest natuurlijk nog worden bezocht.

Na het eten hebben Pauline en Rian nog boodschappen gedaan, samen met Bas B.. Om 11 uur lag iedereen lekker in bed om een nacht zonder onweer tegemoet te zien (hopelijk).

Dag 4: 3 augustus, PSV



Vandaag zijn we weer op tijd opgestaan om naar Eindhoven te rijden. Daar zijn we naar het stadion van PSV gegaan om een rondleiding door het stadion te krijgen. Na een drankje in het café van het stadion, de Verlenging, hebben we een mooie rondleiding gekregen. Daar hebben we van alles gezien. Het monument voor Frits Philips, het monument voor Coen Dillen voor zijn vele doelpunten in één seizoen! Ook hebben we in de skyboxen gezeten. Het mooiste is dan toch om in de kleedkamer op de stoelen van de spelers te mogen zitten.



Op het gras mogen we uiteraard niet komen, maar we mochten er wel naar kijken.

Na de rondleiding kon een bezoek aan de fanstore uiteraard niet ontbreken. Verschillende deelnemers hebben er mooie souvenirs als aandenken gekocht.



Vanuit het Philips-stadion zijn we naar de Herdgang gereden, het trainingscomplex van PSV. Daar begon vandaag de Otten-cup, een internationaal jeugdtoernooi voor A-junioren. We hebben de wedstrijden FC Copenhagen-PSV en AZ- FC Zenit St. Petersburg gezien. Gelukkig wonnen zowel PSV als AZ de wedstrijd.



Toen was het weer tijd om naar Arnhem terug te keren. Daar hebben we stapels pannenkoeken gebakken die tot de laatste kruimel zijn verorberd! Om de stijve spieren weer wat beweging te geven zijn de meesten daarna nog naar het voetbalveld gegaan en later uiteraard nog naar de kroeg.



We hebben de avond afgesloten met een drankje en chips bij de tenten en daarmee was de dag ten einde.

Dag 5: 4 augustus, lekker uitslapen, bowlen en muziekavond



Vandaag kon er lekker uitgeslapen worden. Dat lieten de meesten zich geen twee keer zeggen! Rond 11 uur kwamen de laatste deelnemers uit hun bed. Na het ontbijt gingen we eerst maar eens de tenten een beetje opruimen, dat was hard nodig! Daarna gingen er een aantal voetballen met Micha en anderen gingen lekker rondhangen en relaxen. Rond lunchtijd stond er een heerlijk broodje hamburger op het menu. Dat ging er natuurlijk goed in, maar er was weinig geduld voor een lange maaltijd. Weer gingen er deelnemers voetballen, maar ook lekker zwemmen en skelteren stond er nu op het programma.





Om half 3 zijn we naar het bowlingcentrum gegaan.
Daar hebben we 2 uur lang op twee banen gestreden om de strikes en de spares die iedereen naar hartenlust gooide.



Bij de uitgang van het bowlingcentrum stond de deelnemers weer een verrassing te wachten! Ze kregen allemaal nog een shirt, nu een mooi Nike voetbalshirt in zwart en rood. Daar moest natuurlijk wel een foto van gemaakt worden.



Weer terug op de camping hebben we gebakken krieltjes, visticks en sla gegeten. Daarna ging iedereen weer zijn eigen weg naar het voetbalveld, zwembad en de kroeg.

Rond 8 uur werd Jonathan opgehaald door zijn ouders, hij gaat maandag weer naar een ander kamp.

's Avonds in de kroeg was er een Nederlandstalige zanger "John" waar iedereen natuurlijk van genoten heeft. Iedereen die wilde mocht een nummer met hem meezingen en ook werd er volop gedanst.



Dag 6: 5 augustus, verjaardag Paul, open dag NEC en uit eten



De laatste dag met activiteiten was vandaag aangebroken. Iedereen vond het erg jammer dat het kamp niet langer heeft geduurd.

Vanmorgen hoefden we gelukkig niet zo vroeg op want we hebben het gisteren nogal laat gemaakt in de kroeg.

Rond half één waren we in Nijmegen voor de open dag van NEC. Onderweg hadden we op de radio al gehoord dat de wedstrijd NEC-Blackburn Rovers niet door zou gaan. Dat was een zware teleurstelling want dat was de hoofdreden om vandaag naar NEC te gaan.





Dat was wel erg jammer, maar helaas ook niets aan te doen. We hebben de open dag wel bezocht. Het was erg druk en nogal warm. Daarom zijn we na het bezoek aan NEC naar een ijssalon gereden om een lekker Italiaans ijsje te eten. Op de camping kon nog even gevoetbald en gezwommen worden voordat we uit gingen eten op de laatste avond van het voetbalkamp. We hebben lekker gegeten in restaurant de Marktmeester in Didam, waar Micha werkt. Er stonden allerlei lekkere dingen op het menu, met als hoogtepunt een grand dessert!



Paul had ook nog een verrassing bij zijn nagerecht omdat hij jarig was.



Uiteraard moesten we ook nog naar de kroeg om voor de laatste keer een pilsje te pakken en afscheid te nemen.



Dag 7: 6 augustus, naar huis....

De laatste dag was aangebroken. Met gemengde gevoelens werd iedereen wakker vandaag. Blij omdat we weer naar huis gaan, lekker slapen in je eigen bed en verhalen over het kamp vertellen aan ouders en begeleiders. Maar ook verdriet om



het kamp te verlaten omdat het gezellig en leuk was.

De dag begon weer vroeg. Iedereen ging na het ontbijt zijn eigen spullen opruimen. Nadat dat was gebeurd konden de tenten worden opgeruimd.

Tijdens het opruimen werden alle deelnemers een voor een opgehaald. Bas B. was als eerste aan de beurt. Zijn vader kwam hem halen. Daarna werden Marloes, Hidde en Paul die samen zouden rijden en Bas M. opgehaald door hun ouders. Ook Denny werd door zijn ouders opgehaald. Maar, hij had nog geen tijd om mee te gaan. Hij moest eerst nog afscheid nemen van de vrienden die hij op de camping had gemaakt.

Kevin werd door een huisgenoot opgehaald. Ook de vader van Laurens kwam hem halen. Ondertussen had de moeder van Tjerk al gebeld. Hun auto was kapot, moest gemaakt worden, en zij zouden dus wat later komen.

Ondertussen was Joost gearriveerd op de camping voor het opruimen van de tenten en de luifel. Tjerk heeft nog goed meegeholpen tot zijn ouders gelukkig ook kwamen om hem op te halen.

Hiermee is dan toch een einde gekomen aan een mooi, gezellig en leuk voetbalkamp. Velen hebben gezegd volgend jaar terug te komen!

En nu als de
sodemeter weer
aan het werk!